

Pelgrimeren in eigen regio

REGIO Voor het afleggen van een pelgrimsroute hoeft de wandelaar niet meer naar Spanje of Italië. Utrecht heeft namelijk sinds enige tijd ook een eigen pelgrimsroute. Het Gelukkigerwijspad voert de hedendaagse pelgrim door de bossen van de Utrechts Heuvelrug van Amersfoort naar het Kromme Rijngebied.

Margriet Hunse

Het Gelukkigerwijspad is ontwikkeld door wandelaar Wilco Kruijswijk. Hij legde vele kilometers af op pelgrimsroutes van Frankrijk tot Japan, maar Nederland vind hij ook een prachtig wandelland. De meeste pelgrimsroutes hebben een religieuze achtergrond, maar dat hoeft niet per definitie. Bij het lopen van een pelgrimstocht gaat het in de eerste plaats om het achterlaten van het leven van alledag, om te lopen in een heel ander ritme met alleen het broodnodige in de rugzak. Het Gelukkigerwijspad voert wel langs alle kapellen onderweg, zodat de pelgrim de stilte kan ervaren. Maar ook restaurants en winkels staan vermeld in de routegids. Wie toch hulp nodig heeft bij het vinden van een slaapplek onderweg, kan mailen met de samensteller.

AFDWALEN De pelgrimsroute telt zes dagafstanden die variëren van 13 tot 27 kilometer, maar het pad kan uiteraard ook in losse dagen worden geknipt. Het boekje is voorzien van duidelijke beschrijvingen met kaarten, en alle aansluitingen met het openbaar vervoer staan vermeld. De route begint in Amersfoort bij de Onze Lieve Vrouwetoren, een Middeleeuwse pelgrimspiek. Het pelgrimspaspoort kan op verschillende plekken worden afgestempeld. Op verschillende plaatsen kan een 'gelukkigerwijzer' worden opgehaald



▫ Het Gelukkigerwijspad voert de hedendaagse pelgrim door de Kromme Rijnstreek

met een verdiepende vraag over de omgeving, en regelmatig krijgt de pelgrim de tip om even van de route af te dwalen.

OPEN EN BESCHUT Twee van de zes etappes voeren door het Kromme Rijngebied. Het pad volgt niet overal het jaagpad, het gaat ook door de dorpen die langs de Kromme Rijn liggen. Wilco Kruijswijk: „Het Gelukkigerwijspad loopt -bewust- door een divers landschap: plat gezegd 3 dagen bos en 3 dagen rivierenland. Interessant vind ik het verschil: het bos beschermt en is wat besloten door een bladerdak.

Het rivierenland is open en wijds. Mooi vind ik hoe de Kromme Rijn daar tussenin zit: de openheid van de rivieren, maar toch ook beschutte paden. Tel daar trouwens ook de prachtige dorpjes Cothen, Werkhoven en dergelijke bij op met ook kappelletjes die open zijn, en de route is compleet.”

MOOIER ACHTERLATEN Kruijswijk is het creatieve brein achter het Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier. Het is zijn bedoeling dat de pelgrim de wereld mooier achterlaat. Dat kan door vriendelijkheid uit te stralen, maar ook door heel

praktisch het zwerfafval mee te nemen in de meegeleverde vuilniszak. Op sommige plekken kan zelfs kortstondig vrijwilligerswerk worden gedaan, zoals bij zorgboerderij Bossewaard even buiten Cothen. Kruijswijk: „Daar is een mooi rustpunt en een 'Meldpunt Geluksmomenten'. Maar vooral: als pelgrim kan je daar vrijwilligerswerk doen. Gewoon enkele uren helpen in een mooie omgeving. Juist die dag is qua kilometers lekker kort, dus dat past prima.” Zelf is Wilco Kruijswijk regelmatig ergens op de route te vinden, wandelend op een vrije dag of juist voor een afspraak of interview.